



In Memoriam: Winneke Janssen

‘Hallo ik ben Winneke en ik wil graag sportleider worden’ zei je toen je 6 weken geleden voor de eerste keer binnen kwam stappen in je nieuwe klas.
Nu is dat op zich niks opzienbarends want bijna iedereen die op Sport en Bewegen zit wil iets in de sport doen.

Dat lijkt me ook wel logisch op deze sportieve opleiding.

Normaal gesproken neem ik deze woorden ter kennisgeving aan, alleen niet bij Winneke.

Op een 1 of andere manier straalde Winneke een bepaalde zelfverzekerdheid uit die mij direct pakte.

Deze zelfverzekerdheid was niet arrogant of zelfs maar iets wat daar op leek.

Deze zelfverzekerdheid straalde rust en kracht uit, iets dat we niet vaak zien bij 17 jarige nieuwe studenten.

In de eerste weken bij Sport en Bewegen heb je continu het beeld versterkt dat je aan het begin hebt achter gelaten

Enthousiasme, rust, observeren en de goede uitstraling zorgde ervoor dat je de klas op je eigen manier op sleeptouw nam.

Op de achtergrond en toch goed aanwezig. Net dat juiste woord op het juiste moment en natuurlijk je fanatisme bij alle sporten.

Winneke, mij hebben die eerste woorden overtuigd en ben je voor mij al een top sportleider met al die mooie kwaliteiten die jij al bezit.

Je laatste woorden op Sport en Bewegen waren ‘TOT ZO’. Dat is niet zo.

Maar voor mij blijft Winneke toch bij ons.

Daar rustig in de groep maar ook zo fijn aanwezig.

Je SLB’er Coen.

Voor ons lieve klasgenootje Winneke.

Lieve meid,

jij was altijd vrolijk, met je mooie lach.

Met jou was het altijd leuk..

Wij wilden jou niet kwijt.

Jouw persoonlijkheid was uniek,

Het maakte jou bijzonder.

In de sport was je fanatiek,

je ging er 100% voor.

Zeker ook bij weerbaarheid,

vloerde je de mannetjes wel!

Je was een meid om trots op te zijn,

*Rust zacht **lieve Winneke.***

klas 1E.





klas 1^E Sport en bewegen Graafschap College 31 augustus 2009.